

Beste gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis,

Met ingang van september ga ik voor 12 uur per week aan de slag als ambulante predikant in de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis. Ik heb daar heel veel zin in! Hierbij ga ik in op de uitnodiging om mij voor te stellen in het kerkblad.



Ik ben 44 jaar oud, bijna 19 jaar getrouwd met Hanneke. We hebben een gezellig druk gezin met 5 kinderen in de leeftijd van 11 t/m 17 jaar. Twee van hen zijn pleegkinderen die bij ons opgroeien tot ze volwassen zijn (dat is althans de bedoeling). De jongste gaat naar groep 8, de oudste gaat studeren in Delft. We wonen in Rotterdam-IJsselmonde aan de Zuidoost-kant van Rotterdam, vlakbij de Van Brienoordbrug, enkele meters van de oever van de Maas. Vaak loop ik met ons hondje langs de rivier en geniet ik van het wijde uitzicht. 7 jaar geleden, in 2013, zijn we hier komen wonen, toen ik predikant werd van de Hervormde Gemeente Rotterdam-IJsselmonde (Adriaen Janszkerk, 0,67 fte).

De verhuizing naar Rotterdam was eigenlijk ook een terugkeer naar onze roots. In de jaren '80 en beginjaren '90 ben ik opgegroeid in Rotterdam-IJsselmonde (mijn vrouw aan de overkant: in Krimpen a/d IJssel). Na 12 jaar buiten Rotterdam (Nieuwegein, Nigtevecht) voelde het dan ook weer als thuis komen. Naast het gemeentewerk ben ik samen met anderen – grotendeels in mijn vrije tijd – een pioniersplek gestart om mensen in de wijk te bereiken met het goede nieuws van Jezus. Nu onze kinderen wat ouder worden en de pioniersplek in een nieuwe fase is gekomen, vond ik het tijd om er iets naast te zoeken. Begin dit jaar heb ik gesolliciteerd naar de functie van ambulante predikant. Daarna kwam al vrij snel Hellevoetsluis op mijn pad. Door Corona hebben we in overleg besloten om pas na de zomer van start te gaan.

In de afgelopen maanden hebben we verschillende goede gesprekken gehad en o.a. gesproken over de taken die ik op zou kunnen pakken. Er zijn preekafspraken gemaakt. Toch vind ik het op het moment van schrijven (eind augustus) lastig om te beschrijven wat ik nu precies ga doen. Ik verwacht dat dat juist de komende maand duidelijker gaat worden, in afstemming met kerkenraad, commissies en collega's. Er is in ieder geval gesproken over het mede versterken & ontwikkelen van profiel "Petrakerk" én over contacten met gezinnen en jongeren, maar er kunnen ook nog andere zaken bij komen. Ik ben benieuwd wat er uit de gesprekken van de komende tijd zal ontstaan.

Ik zie er naar uit met u en jou kennis te maken! Ik hoop van jullie te leren en – met mijn ervaring en bagage – ook iets bij te dragen in jullie proces om te zoeken naar hoe je kerk kunt zijn voor de jongere generatie en voor de omgeving. Ik ga mijn werk voor Hellevoetsluis niet precies afbakenen in dagdelen, omdat ik denk dat dat niet werkt. Schroom dus niet om contact met me op te nemen, via email, telefoon of whats'app.

Hartelijke groet,

Hans Schaap

schaapherder@solcon.nl

0636438398