



Protestantse Gemeente
Hellevoetsluis

Programma Vorming en Toerusting 2020 – 2021

Jaarthema “Het goede leven”



Het goede leven - Bloeien in Gods licht

"Wat je vanuit het geloof kunt zeggen, is dat het goede leven ook alles met God te maken heeft. Hij maakt het leven goed. Niet in de zin van succesvol of moreel beter, maar je leven - met alle vreugde en verdriet - wordt in een ander kader gezet. Het licht van God, het licht van vergeving, valt over jouw leven."

Programma Vorming en Toerusting 2020 – 2021

Jaartheme “Het goede leven”

De Taakgroep Vorming en Toerusting van de PGH biedt u dit programma aan voor het seizoen 2020-2021.

Achter de schermen wordt nog gewerkt aan uitbreiding van het programma. We informeren u via de PGH Website, Kerkwijzer en Zondagsbrief.

De bijeenkomsten zijn onder voorbehoud. De Taakgroep Vorming en Toerusting heeft nauw contact met de kerkenraad van de PGH over het gebruik van ruimtes en de daaraan verbonden maatregelen in coronatijd.

Aanmelden is verplicht!

Dinsdagochtend kring 50+

Halverwege het vorige seizoen stopten we met de 50+ kring vanwege de corona uitbraak. Het voornemen is om de 50+ kring binnenkort weer op te starten. In eerste instantie gaan we dan verder met waar we vorig jaar zijn gebleven – de Psalmen. Uiteraard zal één en ander coronaproof moeten worden ingericht, maar we zijn er mee bezig. Wanneer alles weer kan worden opgestart is nog niet duidelijk. De deelnemers van vorig jaar ontvangen hierover bericht.

Data: Nog niet bekend

Aanmelden bij ds. Dick ter Horst T 337247 of predikant.petrakerk@pghellevoetsluis.nl.

Studie- en gesprekskring over Compassie (Karen Armstrong)

Compassie is een thema dat volop in de belangstelling staat. Dat geldt niet alleen voor ons als gelovigen, maar ook maatschappelijk gezien. Het slaat bruggen, het opent de ogen voor wat ons als mensen bindt in alle verscheidenheid en het verdiept het leven. Een paar jaar geleden verscheen er vanuit de PKN een katern over Compassie in de evangeliën van Annette Merz, waarin zij vanuit het evangelie een bijdrage levert aan het gesprek hierover.

Dit jaar nemen we de gelegenheid om ons bezig te houden met het boek van Karin Armstrong: Compassion. Ze vraagt hierin hernieuwde aandacht voor wat zij ziet als de kern van de godsdiensten. Ze werkt die oproep uit in een traject van twaalf stappen aan de hand van veel voorbeelden. Stappen, die er op gericht zijn met andere ogen te leren kijken.

Het ligt in de bedoeling er zes bijeenkomsten aan te wijden. Twijfelt u nog, of weet nog niet of het iets voor u, voor jullie is? Kom dan naar de introductiebijeenkomst in de Petrakerk. In deze bijeenkomst zal ik iets zeggen over het boek en iets vertellen hoe we het aan kunnen pakken. Als er belangstelling is kunnen we ook de data vaststellen voor de vervolgbijeenkomsten.

De introductiebijeenkomst is op 30 september a.s. van 19.45 uur tot uiterlijk 21.00 uur en vindt plaats in de Petrakerk. Daar zal dan de koffie en de thee klaar staan. Welkom!

Datum: woensdag 30 september 2020 Petrakerk

Aanmelden bij Dick ter Horst T 337247 of predikant.petrakerk@pghellevoetsluis.nl

Israëlavonden

6 oktober 2020: Waarom Israël/het Joodse volk onze aandacht vraagt

Inleider Huib Geuze 20.00 uur

Waarom altijd Israël? Wat (weinig, iets, veel, alles) hebben gelovigen met Israël??? Wat heeft de kerk met het Joodse geloof, met het Joodse volk? Waarom die grote belangstelling voor dit betrekkelijk kleine volk in het Midden-Oosten? Is dat verplichte kost voor gelovigen? Waarom hebben sommige kerken een vaste Israëlzondag? En andere kerken dopen uitsluitend in de Jordaan? Waarom zijn reizen naar het Joodse land zo populair bij gelovigen en is er een breed spectrum aan publicaties, websites, fora over Israël en de omliggende landen. Huib Geuze stelt deze vraag aan de orde en wil daarover in gesprek.

20 oktober 2020: Joodse feesten: het Pascha

Inleider Henk de Boer 20.00 uur

Pesach, één van de hoogtijdagen in de beleving van het Jodendom. Pesach, het feest van de bevrijding, de uittocht. Wat wij kennen als het Paasfeest, heeft een Joodse tegenhanger. Maar waar liggen de verschillen en de overeenkomsten? En als christenen het Avondmaal vieren, waarom liggen er duidelijke linken naar de gebruiken bij de Pesachmaaltijd? Henk de Boer heeft iets met Joodse feesten en legt dit graag aan u uit.

3 november 2020: Orthodoxe Joden: kleding met betekenis

Inleider Henk de Boer 20.00 uur

U/jij kent misschien wel de beelden uit Israël of bijvoorbeeld de grote Joodse gemeenschappen in Antwerpen/New-York. Zeer opvallende kleding. Grote bontmutsen, gebedsriemen, dames in zeer gedekte kleding, jongens met van die prachtige pijpenkrullen.

Maar zoals veel dingen in het Jodendom. Kleding drukt iets uit. Henk de Boer heeft zich verdiept in de betekenis/achtergronden van het uiterlijk van deze geloofsrichting in het Jodendom en zal ons met beeldgeluid hierover meer vertellen.

17 november 2020: Worden we in de media 'misleid' over feiten rond Israël en Palestina?

Inleider Els van Diggele 19.30 uur

Over deze misleidingsindustrie heeft mevr. Els van Diggele een pamflet geschreven. Zij is journaliste en heeft een aantal jaren in Israël/Palestijnse gebieden gewoond en hierover gepubliceerd. Zij poneert dat er over Israël eenzijdig wordt gesproken/geschreven. Tijdens haar lezing zal zij hiervan voorbeelden geven en haar stelling onderbouwen. Een boeiende vraag in een tijd van 'meerdere' waarheden, fakenews en het complexe mediagebeuren.

Data: dinsdag 6 en 20 oktober, dinsdag 3 en 17 november 2020 Petrakerk

Aanmelden bij Henk de Boer T 06-40408464 of boerdeh30@gmail.com of

Huib Geuze T 311465 of hrgeuze04@gmail.com

Excursie naar een Messiasbelijdende gemeente/kerk

Met de deelnemers bezoeken we een dienst van de Messiasbelijdende christenen in Middelburg. In een oudgereformeerde kerk komen daar elke zaterdag gelovigen bij elkaar en vieren de sabbath. In het kerkinterieur is dat duidelijk merkbaar. De sjofar, de bema met de wetsrollen enIn goed overleg met de ontvangende gemeenschap en de deelnemers zoeken we een geschikte datum.

Datum: Op een zaterdagmorgen in november/december 2020

Aanmelden bij Huib Geuze T 311465 of hrgeuze04@gmail.com

Bonhoeffer lezen

Op 9 april 1945, 75 jaar terug werd de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer – nog net voor het eind van de oorlog terechtgesteld. In zijn laatste jaren schreef hij in de gevangenis brieven, gedichten en gebeden. De brieven – soms met gedichten – zijn voor familie, vrienden en zijn verloofde, de gebeden voor medegevangenen. Het aantal gedichten is niet groot: 10. Maar deze gedichten zijn zeer menselijk van toon en getuigen van blijvende engagement, aangevochten geloof en emoties op de vierkante meter van cel en literatuur.

Vanwege het coronavirus zijn veel landelijke bijeenkomsten niet doorgegaan. Toch willen we dit jaar niet voorbij laten gaan zonder even stil te staan bij zijn ontroerende nalatenschap.

In het najaar van 2020 organiseren we een aantal avonden waarin we Bonhoeffer willen lezen.

Data: 4,11,18 en 25 november 2020 om 20.00 uur Petrakerk

Aanmelden bij Ds. Evert-Jan Vledder: T 375363 of predikant.vkds@pghellevoetsluis.nl

'Ik twijfel niet aan uw bestaan zo lang u tot mij zwijgt.' Willem Jan Otten De Bijbel in de Nederlandstalige poëzie deel 2

De Bijbel heeft fikse sporen nagelaten in onze literatuur. Veel schrijvers, van Vondel tot Zwagerman, refereerden aan verhalen, figuren en thema's uit De Schrift of leverden er commentaar op. Aan de hand van een aantal gedichten uit de Nederlandse letterkunde wil Piet van Winkelhof laten zien hoe het Oude en Nieuwe Testament zijn blijven doorwerken in de literatuur ook in ons 'gesecculariseerde' en 'postmoderne' tijdperk.

Datum: Maandag 15 maart 2021, 20.00 uur Petrakerk

Aanmelden bij Piet van Winkelhof T 317844 of p.vanwinkelhof@chello.nl

Bezoek aan de onderduikzolder Breepleinkerk Rotterdam

In april 2019 bezochten we met zo'n 30 belangstellende gemeenteleden de orgelzolders van de Breepleinkerk waar in de Tweede Wereldoorlog drie Joodse gezinnen ondergedoken zaten en waar een kerngezonde baby geboren werd.

De inleidingen van mevrouw Matser en de heer Den Haan maakten op de bezoekers diepe indruk. Omdat het bezoekersaantal niet groter mag zijn dan 30 moesten wij een aantal belangstellenden teleurstellen. April 2020 moesten wij voor de tweede maal belangstellenden teleurstellen, nu vanwege de coronapandemie.

Wij doen een nieuwe poging, deze keer om voor een zaterdag in april 2021 een bezoek af te spreken.

De rondleiding duurt een uur tot anderhalf uur. De entree bedraagt €4,50 per persoon en is inclusief koffie of thee. De presentatieruimte is toegankelijk voor rolstoelen, de orgelzolders zijn alleen via trappen bereikbaar.

Het gebouw staat op de hoek van de Randweg en de Breeweg. De ingang van de kerk is in de Van Malsenstraat 104, 3074 PZ Rotterdam,.

Datum: Een zaterdag in april 2021 13.00 uur Breepleinkerker

Aanmelden bij Piet van Winkelhof T 317844 of p.vanwinkelhof@chello.nl

Natuurwandeling donderdag 13 mei 2021

Wie op deze **Hemelvaartsdag** wil genieten van de prachtige natuur van Voornes Duin, van elkaars gezelschap en van de altijd verrassende verhalen van natuurgids Piet Mout nodigen we van harte uit deel te nemen aan de natuurwandeling op Hemelvaartsdag 2021. Deze keer volgen we de wandelroute Breede Water.

Verzamelpunt: Kreekpad (bij Schapenwei), 3235 CP Rockanje.

Datum: Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 2021 14.00 uur

Aanmelden bij Piet van Winkelhof T 317844 of p.vanwinkelhof@chello.nl

- De Taakgroep V+T waardeert uw suggesties voor en opmerkingen t.a.v. het programma. Neemt u dan ook gerust contact op met H. de Beun T 317955 of hansdebeun@upcmail.nl

- Leden van de Taakgroep Vorming en Toerusting:

Ineke Sloots
Marieke Schop
Eleonore Develing
Chris Flinterman

Huib Geuze
Piet van Winkelhof
Evert-Jan Vledder
Hans de Beun