

Pastoraat

Kort samengevat zien we pastoraat als het omzien naar elkaar. Dat kan heel breed opgevat worden als het dienen van elkaar en het delen van elkanders vreugde (relaties, geboorte, doop enzovoorts) en verdriet (dood, ziekte, enzovoorts). We gaan graag met elkaar het gesprek aan bij huisbezoeken, ziekenbezoeken, gemeentelijke contactavonden, groothuisbezoeken of kringen. Daar luisteren we naar elkaar en de roepstem van de Eeuwige.

De predikanten houden zich hoofdzakelijk bezig met crisispastoraat onder de leden van het "eigen" profiel. Het overige pastoraat in de pastorale wijken wordt verdeeld onder de predikanten naar rato van hun aanstelling (zie wijkindeling hieronder). Taken die voortvloeien uit de Taakgroep Pastoraat worden in overleg onder de collega's verdeeld.

Omdat het omzien naar elkaar niet een taak is dat zich tot de predikanten beperkt, zetten we in op een trainingstraject om gemeenteleden en signaal medewerkers (naast de pastorale ouderlingen) toe te rusten. Het ligt in de bedoeling een soort van bezoektteam op te zetten. Dit is op dit moment volop in de ontwikkeling (dus nog niet op papier) en de predikanten vervullen hierin een rol.

Naast crisispastoraat, bestaat er jongerenpastoraat (ook voor dertigplussers) onder leiding van Jacqueline Bloeme. Voor het ouderenpastoraat (80+) is er een kerkelijk werker in dienst in de persoon van Maartje Keijzerwaard.

Hieronder staat een kaart van Hellevoetsluis met de wijkindelingen. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij Hans de Beun: voorzitter van de Taakgroep Pastoraat (telefoonnummer 06-18434273; hdebeun@gmail.com).